

30 års jubilæum for Kinsman Cup

De sidste mange år har Gladsaxe Søborg Badmintonklub (GSB) afviklet den traditionsrige Kinsman Cup imod vores venner fra ungdomsklubben Carshalton Junior Badminton Club (CJBC) fra Gladsaxe Kommunes venskabsby Sutton i London. Faktisk er det i år 30 år siden at Leif V. Hansen fra GSB tog initiativ til at starte dette fantastiske arrangement og dette skulle selvfølgelig fejres på behørig vis.

Arrangementet blev skudt i gang onsdag før påske, hvor vores engelske gæster ankommer sen aften/nat og hvor de danske værter står klar til at byde dem velkommen og indlogere dem privat i deres hjem. For nogle var det første gang de deltog og spændingen var derfor stor, mens der for andre var stor gensynsglæde da vores gæster steg ud af bussen.

Torsdag starter vi op med nogle venskabskampe for at spillerne kan lære hinanden lidt at kende, hvorefter den egentlige badminton turnering Kinsman Cup bliver skudt i gang. Alle skulle lige føle hinanden på tænderne og der blev kæmpet bravt på alle baner.



Da dagen var slut var Danmark foran med en lille føring. Om aftenen var der ikke programsat faste aktiviteter, men de fleste værter og gæster mødtes til lidt hygge i GSB's klublokale, eller arrangerede film og spille om aftenen derhjemme.

Fredag stod igen i badmintonens tegn, med afvikling af en masse kampe. Det var nu at føringen skulle udbygges. Samme aften var der planlagt en tur til Bakken for alle, men vejrguderne havde besluttet at vinteren endnu ikke var slut og smidt en ordentligt dyne sne ud over området. Vi blev derfor nødt til at aflyse turen til Bakken, og så var der i stedet fælles spisning af pizza og efterfølgende hygge i klublokalet. Sideløbende med ungdomsarrangementet var der i anledning af vores 30 års jubilæum inviteret alle tidligere deltagere og ledere i Kinsman Cup både fra England og Danmark, og disse engelske gæster ankom denne fredag for at deltage i resten af arrangement.

Lørdag skinnede solen igen, og dagens program stod på sightseeing i København med en gåtur forbi den



lille havfrue, havnefronten, Amalienborg og Nyhavn og afsluttet med lidt shopping på Strøget. Vi tog nu samlet bussen tilbage Gladsaxe for at gå i gang med en anden traditionel begivenhed, nemlig den årlige bowlingdyst. Både ungdomsspillere og tidligere engelske og danske deltagere gav den gas på bowlingbanerne, og efter en fintælling af pointene gik bowling trofæet for tredje år i træk igen til Danmark.

Søndag var store finaledag. De sidste kampe skulle spilles i Kinsman Cup og samtidig var der arrangeret venskabsturnering for alle tidligere deltagere og der var derfor fuld aktivitet i begge badmintonhaller på Gladsaxevej.

Aftenen stod på den store jubilæumsfest. Bordene var dækket op i NV-lokalet og i dagens anledning var jakkesættene og de fine kjoler fundet frem. Vi havde fået besøg fra kommunen og efter velkomstdrink og taler fra viceborgmesteren og formanden for GSB blev der delt trofæer ud. Glædeligt nok kunne Danmark afgive 'runners up' trofæet til de engelske gæster og selv modtage Kinsman Cup vindertrofæet. Efter de obligatoriske taler skulle der nu noget i skrutten og de sultne maver fyldes. Senere på aftenen blev pokalerne for 'sportsmanship' og 'best player' uddelt. Resten af aftenen var der dømt fest og danseskoene blev flittigt brugt.



Mandag morgen mødtes alle kl. 9 og det var nogle meget trætte unge mennesker der vinkede farvel til deres meget trætte gæster, og efter en hurtig oprydning i klubben, skulle de fleste hjem og have en lur.

GSB modtog en invitationen fra CJBC om at komme til England næste år og spille om Kinsman Cup trofæet igen for 31. gang. GSB ser frem til at besøge den hyggelige by Sutton igen og håber på at kunne hjemtage Kinsman Cup trofæet igen.

Tak til alle forældre og deltagere der lagde hus til arrangementet og tusinde tak til Internationalt Sekretariat og Gladsaxe Kommune for støtte til dette traditionsrige arrangement som vi håber på kan fortsætte mange år endnu.

Med venlig hilsen
Gladsaxe Søborg Badmintonklub